

Het preterisme – een bespreking en weerlegging

1. Wat is het preterisme?

Een groot deel van de Bijbel bestaat uit profetie. Veel van deze profetieën zijn al vervuld. Maar er zijn ook heel veel profetieën nog niet vervuld. De profetieën die nog niet vervuld zijn, gaan over de eindtijd¹. Het gaat om profetieën over de grote verdrukking, de antichrist, de terugkomst van Jezus, het duizendjarige vreedrijk, de opstanding uit de doden, enzovoort. Profetieën over deze toekomstige gebeurtenissen vinden we in Mattheus 24, Openbaring 6-19 en in vele andere Bijbelgedeelten uit het Nieuwe en Oude Testament. Preteristen geloven dat ook deze profetieën al vervuld zijn. Deze profetieën zijn volgens hen vervuld in de eerste eeuw na Christus. Mattheus 24 en Openbaring 6-19 zouden bijvoorbeeld vervuld zijn in de gebeurtenissen rond 70 n.Chr. In 70 n.Chr, nam de Romeinse vorst Titus Jeruzalem in en verwoestte de stad. Ook de tempel werd door hem verwoest.

Er zijn twee vormen van preterisme, het extreme of volledige preterisme en het gematigde of gedeeltelijke preterisme.

Extreme preteristen geloven dat alle profetieën vervuld zijn.²

Waaronder de profetieën over de volgende onderwerpen:

- de grote verdrukking
- de terugkomst van Jezus
- de opstanding uit de doden
- het laatste oordeel.

Deze groep preteristen beweert zelfs dat we op dit moment al in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde leven (Openbaring 21-22).

Dat is natuurlijk absurd. Want in Openbaring 21:4 lezen we over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde: "Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, **en de dood zal er niet meer zijn**, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan."

Volgens de volledige preteristen is er geen enkele profetie die nog vervuld moet worden.

De gedeeltelijke preteristen gaan minder ver. Gedeeltelijke preteristen zijn minder extreem dan volledige preteristen. Zij geloven net als de volledige preteristen dat de profetieën over de grote verdrukking en de antichrist al vervuld zijn. Maar ze geloven, in tegenstelling tot de volledige preteristen, dat de wederkomst van Jezus en de opstanding uit de doden nog moeten komen. Hun geloof in de toekomstige terugkeer van Jezus baseren zij echter niet op Bijbelgedeelten zoals Mattheus 24 en Openbaring 19. Ook de gedeeltelijke preteristen geloven dat Mattheus 24:23-31 en Openbaring 9:11-21 vervuld zijn tijdens de verwoesting van Jeruzalem in 70 n.Chr. Ook veel andere Bijbelgedeelten over de wederkomst van Jezus, zijn volgens hen vervuld in 70 n.Chr. Zo zegt Jeroen Koornsta in een artikel op CIP.nl over deze en ander Bijbelgedeelten "Ik ben overtuigd dat een overgroot deel van de

¹ Voor een serie Bijbelstudies over de profetieën over de eindtijd, <http://www.honderdbijbelstudies.nl/category/lessen-over-de-toekomst/>

²Het woord preterisme is afgeleid van het Latijnse voorzetsel 'praeter', dat vertaald kan worden met 'voorbij'. Volgens de volledige preteristen zijn alle profetieën al vervuld, ze zijn allemaal al 'voorbij'.

teksten over de komst in 70 spreekt (vb: Jak. 5:8,9; 1 Thess. 1:10 en 2 Pet. 3:12).³ Op die manier blijven er heel weinig teksten over die over de wederkomst van Jezus spreken. Hun geloof in de wederkomst van Jezus lijken ze voornamelijk te baseren op Handelingen 1:10,11.

In Nederland wordt deze visie op de profetie uitgedragen door Jeroen Koornstra en David Sörensen. Bekende aanhangers van deze theorie in de Engelstalige wereld zijn R.C. Sproul; K. Gentry; G. DeMar en D.K. Preston.

2. Preteristen vergeestelijken de profetieën over de eindtijd

Preteristen gaan op een onverantwoorde manier met de Bijbel om. Ze nemen de profetieën niet letterlijk, zoals ze bedoeld zijn, maar vergeestelijken ze.

Volgens het preterisme zijn de profetieën over de grote verdrukking vervuld tijdens de verwoesting van Jeruzalem in 70 n.Chr. Ook de profetieën over de antichrist zijn volgens hen al vervuld. Volgens sommige preteristen zijn de profetieën over de antichrist vervuld in het leven van Nero.⁴

We zullen in deze paragraaf laten zien dat de profetieën over de grote verdrukking onmogelijk vervuld kunnen zijn in 70 n.Chr. Daarna zullen we kort stilstaan bij het idee dat Nero de antichrist was.

De grote verdrukking

Twee belangrijke Bijbelgedeelten over de grote verdrukking zijn Mattheus 24 en Openbaring 6-19.

De profetieën uit deze hoofdstukken kunnen onmogelijk vervuld zijn in 70 n.Chr. In 70 n.Chr. namen de Romeinen Jeruzalem in en verwoestten de stad. Daarbij kwamen vele Joden om het leven.

We zullen eerst naar de profetieën uit Mattheus 24 kijken en daarna naar de profetieën uit Openbaring 6-19

Mattheus 24

De gebeurtenissen die in Mattheus 24 beschreven worden hebben niet plaats gevonden in 70 n.Chr.

Vier voorbeelden:

–Vlak voor Jezus terugkomst zal er een afgodsbeeld opgericht worden in de tempel in Jeruzalem (Mattheus 24:15)

De Romeinen verwoestten in 70 n.Chr. de tempel, zij hebben er in die tijd geen afgodsbeeld opgericht.

³“*Koornstra vs. Ouweneel: is Jezus nou wel of niet teruggekeerd in het Jaar 70?*” Dit artikel is terug te vinden op Cip.nl. De datum van het artikel is: 13-04-2017. De schrijvers zijn: Jeroen Koornstra & Willem J. Ouweneel.

⁴Tijdens de grote verdrukking wordt de wereld geleid door de antichrist. De antichrist is de grote tegenstander van Jezus, Hij verleidt de mensen om hem te aanbidden in plaats van God. Voor meer informatie over de antichrist en over de grote verdrukking, zie de Bijbelstudies over deze onderwerpen in deze serie over de toekomst: <http://www.honderdbijbelstudies.nl/category/lessen-over-de-toekomst/>

-In Mattheus 24:24 spreekt Jezus over valse profeten en valse christussen die vlak voor zijn terugkomst onder de Joden rond zullen gaan. Om de Joden te verleiden zullen ze grote tekenen en wonderen doen. (Mattheus 24:24). Dit heeft niet plaats gevonden rond 70 n.Chr. Er is geen enkel bewijs voor dat dit is gebeurd. Niet in Romeinse en niet in Joodse bronnen.

-Vlak voor Jezus terugkomst zullen de zon en de maan verduisterd worden en de sterren van de hemel vallen. (Mattheus 24:29)

Deze natuurverschijnselen hebben zich in 70 n.Chr. niet voorgedaan. Dit soort gebeurtenissen zou zeker in de bronnen uit die tijd vermeld zijn, als zo iets zich zou hebben voorgedaan.

-De komst van Jezus zal op aarde waargenomen worden (Mattheus 24:30).

Dit vers kan met geen mogelijkheid vervuld zijn in 70 n.Chr. Volgens dit Bijbelvers zal Jezus terugkomen met grote kracht en heerlijkheid. Heel de wereld zal Hem op dat moment zien. **“en zij zullen de zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid”**

In 70 n.Chr. is Jezus niet zichtbaar terug gekeerd. Niemand heeft Jezus uit de hemel neer zien dalen.

Het boek Openbaring

Volgens het boek Openbaring zullen in de grote verdrukking de oordelen van God in drie golven over de wereld komen.

De eerste golf zijn de oordelen van de zeven zegels, de tweede golf zijn de oordelen van de zeven bazuinen, de laatste golf zijn de oordelen van de schalen.

Deze oordelen zullen de aarde compleet verwoesten.

Laten we enkele van deze oordelen bekijken

“En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging.”

(Openbaring 8:8,9)

Heeft dit plaatsgevonden in 70 n.Chr. tijdens de veldtocht van de Romeinen tegen de Joden?

Voor zover wij weten heeft zo'n vreselijke gebeurtenis nog nooit in de geschiedenis plaats gevonden. Zeker niet in 70 n.Chr.

“En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo'n aardbeving, zo groot! En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in...”

(Openbaring 16:18,19)

Heeft er zo'n immens grote aardbeving plaatsgevonden in 70 n.Chr? Nee, geen enkele historicus maakt hier melding van. Ook Flavius Josephus niet, die zelf in Judea aanwezig was tijdens de veldtocht van de Romeinen. In zijn boek *de Joodse oorlog* schrijft hij

uitgebreid over de gebeurtenissen in 70 n.Chr. We lezen echter niets over een aardbeving. Let op wat in vers 19 staat! “En de grote stad viel in drie stukken uiteen **en de steden van de heidenvolken** stortten in...” Alle steden stortten in! Het gaat hier niet om een lokale aardbeving, maar om een aardbeving met wereldwijde impact. Veel van de oordelen in het boek Openbaring hebben een wereldwijde schaal. De impact van deze oordelen is niet beperkt tot Jeruzalem en omgeving, zoals preteristen beweren.

In Openbaringen 6:8 lezen we over een gebeurtenis waardoor 25 procent van de wereldbevolking sterft.

“En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde.”(Openbaring 6:8)

Tijdens deze vreselijke gebeurtenis sterft een vierde van de wereldbevolking. Een gebeurtenis die niet zomaar ongemerkt voorbij kan gaan. Geen enkele historicus uit de oudheid maakt hier melding van. Deze gebeurtenis moet nog plaatsvinden.

In Openbaring 16:13,14,16 lezen we over drie onreine geesten die “de koningen van de aarde en de hele wereld ” verzamelen voor de slag bij Armageddon. Kwamen in 70 n.Chr. **alle** koningen der aarde naar Jeruzalem toe met hun legers? Nee, in 70 n.Chr. werd Jeruzalem omsingeld door de Romeinen, niet door **alle** koningen der aarde.

In Openbaring 9:18 lezen we over drie plagen waardoor 33 procent (een derde deel) van de wereldbevolking sterft. Werd in de eerste eeuw na Christus een derde van de wereldbevolking gedood door vuur, rook en zwavel? Dat kan niet onvermeld zijn geble, zo'n ongekende ramp. En toch wordt iets dergelijks niet vermeld in historische bronnen.

In Openbaring 11:3-13 lezen we over twee getuigen die tijdens de grote verdrukking in Jeruzalem profeteren. Mensen die hen aanvallen, doden zij met vuur. Aan het eind van de grote verdrukking worden zij door de antichrist gedood. Na drie en een halve dag staan zij op uit de dood en worden ze door God naar de hemel gevoerd. Ook deze gebeurtenissen hebben nog niet plaatsgevonden. We hebben geen enkele bron die hier melding van maakt. Geen seculiere bron, maar ook geen Christelijke of Joodse bron. Je zou verwachten dat op z'n minst in christelijke bronnen melding wordt gemaakt van deze gebeurtenissen.

Alleen door de normale betekenis van de tekst te verwrigen kun je vol blijven houden dat al deze gebeurtenissen vervuld zijn in de eerste eeuw na Christus. Dat kan alleen door deze profetieën te vergeestelijken, door ze op te vatten als een allegorie.

Deze manier van omgaan met de Bijbel is onverantwoord. Wanneer deze profetieën vervuld worden, zullen ze letterlijk vervuld worden. Net zo letterlijk als de oordeelsprofetieën uit het verleden zijn vervuld.

-De verwoesting van Sodom en Gomorrah

God zegt tegen Abraham en zijn neef Lot dat Hij Sodom en Gommorah gaat verwoesten (Genesis 18:16-22; 19:12-14). Niet lang daarna werd deze profetie letterlijk vervuld. God verwoeste Sodom en Gommorah door vuur (Genesis 19:24,25).

-De dood van alle eerstgeborenen in Egypte vlak voor de uittocht.

God zegt tegen Mozes dat alle eerstgeborenen zullen sterven en dat de Farao hen dan eindelijk zal laten gaan (Exodus 11:1,4-6). Niet lang daarna gebeurt er letterlijk wat God aankondigde (Exodus 12:29-33).

-De verwoesting van de wereld door de zondvloed

God zegt tegen Noach dat Hij de aarde gaat verwoesten door een wereldwijde zondvloed. Alle mensen zullen daarbij omkomen. Alleen Noach en zijn familie zullen gered worden door de ark die Noach moet bouwen (Genesis 6:12-18). Deze vloed kwam in het zeshonderdste levensjaar van Noach, zoals God had aangekondigd (Genesis 7:11-24).

We moeten God op Zijn woord nemen. Als God tegen Noach zegt dat Hij alle mensen van de aardbodem weg zal vagen door een wereldwijde zondvloed, dan doet Hij dat ook. Dan voert Hij dit letterlijk zo uit. We moeten niet denken dat God daarmee in werkelijkheid iets heel anders bedoelde. Dat hij bijvoorbeeld eigenlijk van plan was om slechts een deel van de mensen te doden. Iets dergelijks wordt echter keer op keer beweerd door de aanhangers van het preterisme. Jezus zegt in Mattheus 24:30 dat Hij terug zal komen op de wolken met grote kracht en heerlijkheid. Elk oog zal Hem zien. Maar volgens de preteristen bedoelt Jezus daarmee dat in 70 n.Chr. Jeruzalem zal worden verwoest. God wil dat wij Zijn woorden serieus nemen. Als Hij zegt dat alle koningen van de wereld met hun legers naar Jeruzalem toe zullen komen, dan zal dat ook gebeuren (Openbaring 16:13,14). Dan moeten we niet denken dat deze profetie in 70 n.Chr. vervuld is toen de Romeinen Jeruzalem omsingelden. De Romeinen zijn niet: "de koningen van de aarde en de hele wereld"

De antichrist

Volgens sommige preteristen was Nero de antichrist.

Hoe weten we of iemand de antichrist is? Er is maar één manier om hier achter te komen. We moeten nagaan of de profetieën over de antichrist in zijn leven vervuld zijn. Pas als alle profetieën in iemands leven vervuld zijn, kunnen we concluderen dat hij de antichrist was.

Eén van die profetieën is Openbaring 13:18 *"Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig."*

Volgens sommige preteristen zou de letterwaarde⁵ van de naam Nero 666 zijn, het getal van het beest. Om tot deze letterwaarde te komen wordt de naam Nero eerst in het Hebreeuws vertaald. Dit levert nog niet het getal 666 op. Daarom wordt de titel Caesar ook in het Hebreeuws vertaald en bij de letterwaarde van de naam Nero opgeteld. Maar ook dat levert nog niet het getal 666 op. Om bij 666 uit te komen moet één letter van het woord Caesar afgehaald worden. Pas dan komen we uit op 666.

Dus eerst wordt de naam in het Hebreeuws vertaald, dan wordt er een titel aan toegevoegd en vervolgens wordt deze keizerlijke titel verkeerd gespeld. Dit is niet erg overtuigend. Op deze manier kun je haast elke naam een getalswaarde van 666 geven!

⁵ In het Hebreeuws heeft iedere letter een bepaalde getalswaarde. Als je de getalswaarden van de letters van een woord bij elkaar optelt, kom je tot de getalswaarde van het gehele woord.

Openbaring 13:18 is niet de enige profetie over de antichrist. Er zijn nog veel meer profetieën. Ook deze profetieën moeten allemaal in het leven van Nero vervuld zijn. Dat is echter niet het geval.

Laten we bijvoorbeeld kijken naar wat in 2 Thessalonicenzen 2:3-10 over de antichrist wordt gezegd.

In vers 4 lezen we *“die zich verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet”*

De antichrist zal aan het begin van de grote verdrukking in de tempel in Jeruzalem gaan zitten om aan de mensen te laten zien dat hij God is. Deze profetie over de antichrist is niet vervuld in het leven van Nero. Nero is nooit naar Jeruzalem toegegaan om daar in de tempel te gaan zitten.

In vers 8 vertelt Paulus hoe de antichrist aan zijn einde komt: *“...De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst”*

In Daniel 8:25 lezen we over de antichrist: *“Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen...Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar **zonder mensenhanden** zal hij gebroken worden.”*

De antichrist zal niet sterven door mensen maar door Jezus zelf gedood worden bij zijn komst.

Deze profetieën zijn niet vervuld in het leven van Nero. De antichrist zal gedood worden bij Jezus terugkomst. Maar Jezus is nog niet terug gekomen en Nero is al gestorven. Jezus zal de antichrist bij zijn komst doden, de antichrist zal niet door de hand van mensen sterven. Nero kwam op een heel andere manier aan zijn einde. Hij werd niet door Jezus gedood, maar hij pleegde zelfmoord. Volgens Seutonius, een Romeinse historicus uit de eerste eeuw n.Chr, pleegde Nero toen hij 31 was zelfmoord door een dolk in zijn keel te steken. Zie “Het leven van de twaalf Caesars” van Seutonius (69 n.Chr. – 140 n.Chr.)

Dit zijn slechts drie profetieën over de antichrist. Deze drie profetieën zijn genoeg om aan te tonen dat Nero niet de antichrist was. De antichrist moet nog komen. Geen enkel historisch persoon heeft alle profetieën over de antichrist vervuld.⁶

3. Een bespreking van de bewijsteksten van het preterisme

Twee belangrijke profetische Bijbelgedeelten zijn Mattheus 24 en Openbaring 6-19. Volgens het preterisme zijn deze en ander profetische gedeeltes vervuld in 70 n.Chr. Hier hebben ze verschillende argumenten voor. We zullen deze argumenten hieronder bespreken.

We beginnen met drie teksten uit het evangelie van Mattheus. Vervolgens bespreken we een aantal Bijbelteksten uit het boek Openbaringen.

Het Mattheus evangelie

⁶Andere historische personen die door preteristen als de antichrist worden gezien, zijn de Romeinse keizer Vespasianus, zijn zoon en veldheer Titus en Herodus Agrippa II die in 70 n.Chr. stadhouder van Judea was. Ook deze personen hebben de profetieën over de antichrist niet vervuld. Geen van hen werd door Jezus bij zijn komst gedood. Vespasianus stierf een natuurlijke dood in 79 n.Chr. Titus stierf in 81 n.Chr. op zijn ziekbed. Herodes Agrippa II stierf in 100 n.Chr. als gevolg van ouderdom.

-Mattheus 24:34

“Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, Dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan. Totdat al deze dingen gebeurd zijn.” (Mattheus 24:32-34)

Argument:

Met, “dit geslacht”, bedoelt Jezus de generatie van de discipelen. Jezus gaat er vanuit dat de discipelen al deze dingen mee zullen maken. Mattheus 24 kan daarom niet over de eindtijd gaan. Het moet over een gebeurtenis gaan uit de eerste eeuw n.Chr, een gebeurtenis die de generatie van de discipelen mee gemaakt heeft. Deze gebeurtenis is de verwoesting van Jeruzalem in 70 N. Chr.

Weerlegging:

Met, “dit geslacht”, wordt de generatie uit de eindtijd bedoeld. Zij zijn de Joden die “al deze dingen zullen zien”. Met, “al deze dingen”, worden de gebeurtenissen die Jezus in Mattheus 24:1-30 beschrijft bedoeld. De oprichting van de gruwel der verwoesting. De ongekende verdrukking van de Joden. De verduistering van de zon en de maan, en het vallen van de sterren. De generatie die het begin van deze vreselijke gebeurtenissen meemaakt, zal alles wat Jezus in Mattheus 24 beschrijft, mee maken, ook de terugkomst van Jezus. Dit is de voor de hand liggende uitleg. Met, “dit geslacht” kan niet de generatie van de discipelen bedoeld worden. Zij hebben geen van de dingen die Jezus in Mattheus 24 beschrijft gezien. Geen van hen heeft meegemaakt dat de gruwel der verwoesting opgericht werd in de tempel in Jeruzalem. Geen van hen heeft de uitzonderlijke natuurverschijnselen meegemaakt waar Mattheus 24:29 over spreekt.

-Lucas 21:20-24

Argument:

Volgens veel evangelische christenen is dit Bijbelgedeelte in 70 n.Chr. vervuld. Lucas 21 is een parallel gedeelten van Mattheus 24. Als deze verzen in 70 n.Chr. vervuld zijn, moet dat ook gelden voor Mattheus 24.

Weerlegging:

Deze redenering klopt niet. In Lucas 21:20-24 spreekt Jezus inderdaad over de inneming van Jeruzalem in 70 n.Chr. Maar in Mattheus 24:15-31 spreekt Jezus over een andere gebeurtenis. In deze verzen spreekt hij over de grote verdrukking, een gebeurtenis die vlak voor zijn wederkomst plaats vindt.

Jezus voorspeld in Mattheus 24:1,2 de verwoesting van de tempel. *“En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen: ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden.”* Naar aanleiding van deze voorspelling stelden de discipelen verschillende vragen aan Jezus. *“Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?”* (Mattheus 24:3) De discipelen stellen Jezus twee vragen:

-Wanneer zal de tempel in Jeruzalem verwoest worden?
-Wat zal het teken zijn van uw komst en van de voleinding der wereld?

Jezus geeft vervolgens op beide vragen antwoord. Het antwoord op deze vragen is terug te vinden in Mattheus 24; Lucas 21 en Marcus 13. In geen van de evangeliën wordt het gehele antwoord, dat Jezus op deze vragen gaf, weergegeven. Door deze drie gedeelten naast elkaar te leggen krijgen we een compleet beeld van Jezus' antwoord op de vragen van de discipelen.

Op de eerste vraag, de vraag naar de verwoesting van de tempel, geeft Jezus antwoord in Lucas 21:20-24. In Mattheus 24:15-31 geeft Jezus antwoord op de tweede vraag. In Mattheus 24 heeft Jezus het niet over de verwoesting van de tempel, maar over het teken van zijn komst en van de voleinding der wereld. Dit teken is de oprichting van de gruwel der verwoesting in de tempel in Jeruzalem (Mattheus 24:15).

Lucas 21:20-24 en Mattheus 24:15-30 lijken op het eerste gezicht over hetzelfde gebeurtenis te gaan. In beide gedeelten worden de Joden in het nauw gedreven en roept Jezus de Joden op om uit Jeruzalem weg te vluchten naar de bergen. Door deze Bijbelgedeelten nauwkeurig met elkaar te vergelijken, blijkt al snel dat het hier niet om hetzelfde gebeurtenis gaat. Het gaat om twee verschillende gebeurtenissen.

In beide Bijbelgedeelten worden de Joden opgeroepen om uit Jeruzalem weg te vluchten naar de bergen. Maar daar houdt de overeenkomst op. Het moment waarop de Joden moeten vluchten verschilt. In Lucas 21:20-24 roept Jezus de Joden op om uit Jeruzalem weg te vluchten op het moment dat de stad omsingeld wordt door de legers van de vijand. In Mattheus 24:15-30 is het moment om te vluchten de oprichting van de gruwel der verwoesting in de tempel in Jeruzalem.

In Lucas 21:20-24 lezen we hoe Jeruzalem ingenomen en verwoest wordt door de heidenen. De inwoners worden gedood, en wie in leven blijven worden in ballingschap weggevoerd. Vanaf dat moment zal Jeruzalem in de macht zijn van de heidenen. Deze situatie zal voortduren totdat de tijden der heidenen voorbij zijn. De tijden der heidenen komen ten einde bij de terugkomst van Jezus.⁷ In Mattheus 24:15-30 zegt Jezus niets over de inname van Jeruzalem. We lezen wel over de aanwezigheid van een afgodsbeeld in de tempel in Jeruzalem. Dit beeld wordt de gruwel der verwoesting genoemd. Nadat dit beeld is opgericht, zal er een ongekende vervolging tegen de Joden uitbreken.⁸ Om aan deze vervolging te ontkomen, moeten de Joden, zodra zij dit afgodsbeeld zien, uit Jeruzalem wegvluchten. Niet lang daarna zal Jezus terugkomen, en de antichrist en zijn legers doden.

Er zijn dus twee duidelijke verschillen tussen Lucas 21:20-24 en Mattheus 24:15-30. (1) In Lucas 21 wordt Jeruzalem ingenomen en verwoest. In Mattheus 24 wordt een beeld opgericht in de tempel in Jeruzalem en breekt een tijd van grote benauwdheid voor de Joden aan. (2) De inname van Jeruzalem in Lucas 21 is het begin van de tijden der heidenen. Vanaf dat moment wordt Jeruzalem overheerst door de heidenvolken. Deze toestand zal voortduren tot de terugkomst van Jezus. In Mattheus 24 lezen we dat niet lang na de oprichting van de gruwel der verwoesting, Jezus terugkomt. In Mattheus 24 wordt geen melding gemaakt van de tijden der heidenen.

⁷Na Jezus' terugkomst zal Jeruzalem niet meer in de macht van de heidenen zijn. Vanaf dat moment zal Jeruzalem de regeringszetel van Jezus zijn. Vanuit Jeruzalem zal Jezus in het duizendjarige vreedrijk over heel de wereld heersen. Zie, voor meer uitleg de Bijbelstudies over het duizendjarige rijk, in de serie over de toekomst:

<http://www.honderdbijbelstudies.nl/category/lessen-over-de-toekomst/page/2/>

⁸In Openbaring 13 lezen we over hetzelfde gebeurtenis. In dit hoofdstuk lezen we dat niet alleen de Joden, maar iedereen die zich niet voor dit afgodsbeeld neer wil buigen vervolgd wordt. Voor een bespreking van de gruwel der verwoesting, zie in de serie Bijbelstudies over de toekomst, punt 4 van de eerste Bijbelstudie over de grote verdrukking. (<http://www.honderdbijbelstudies.nl/category/lessen-over-de-toekomst/>)

Mattheus 24:15-30 gaat niet over de verwoesting van Jeruzalem in 70 n.Chr, maar over de verdrukking van de Joden in de eindtijd.⁹

-Mattheus 16:27,28

“Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid.” (Mattheus 16:27,28 NBG)

Argument:

Volgens het preterisme zegt deze Bijbeltekst dat Jezus terug zal komen tijdens het leven van zijn discipelen. Deze terugkomst heeft volgens hen plaatsgevonden in 70 n.Chr.

Weerlegging:

In deze verzen wordt twee keer over het komen van Jezus gesproken. Een keer in vers 27 en een keer in vers 28. Volgens de aanhangers van het preterisme gaan beide verzen over de verwoesting van Jeruzalem in 70 n.Chr. Laten we naar beide verzen kijken

-De komst van Jezus in Vers 27

“Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden”

Met Zijn komst kan Jezus in vers 27 nooit de verwoesting van Jeruzalem bedoeld hebben. In 70 n.Chr. is Jezus niet teruggekomen “in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen.” Mattheus 16:27 gaat over dezelfde gebeurtenis als Mattheus 24:30. “En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan **en zij zullen de Zoon des mensen zien komen** op de wolken des hemels, **met grote macht en heerlijkheid.**”

Heel de wereld zal Jezus bij zijn komst zien. Jezus komt met “grote macht en heerlijkheid”, dat is “in de heerlijkheid zijns Vaders”. Deze gebeurtenis heeft niet plaats gevonden in 70 n.Chr. Niemand heeft op dat moment Jezus uit de hemel zien neerdalen, in grote macht en

⁹ In de profetische gedeelten van de Bijbel wordt regelmatig naar aanleiding van een gebeurtenis in de nabije toekomst gesproken over gebeurtenissen uit de eindtijd. Vaak kun je in zo'n profetisch gedeelte precies aangeven waar de profetie over gaat in een beschrijving van de eindtijd. Twee voorbeelden. 1/ Daniel 11:21-45. Daniel 11:21-35 is letterlijk vervuld in het leven van Antiochus IV Epifanes. Vanaf vers 36 gaat deze profetie echter over de antichrist. Dit gedeelte is niet in het leven van Antiochus vervuld. Vers 40 geeft aan dat deze profetie vervuld zal worden in de eindtijd. 2/ Jesaja 13. Deze profetie gaat over de inname van Babel door de Meden en de Perzen. Dit blijkt duidelijk uit vers 17,18. Maar deze profetie ziet nog veel verder vooruit, naar de verwoesting van het Babel uit de eindtijd, het rijk van de antichrist. Dit blijkt uit vers 9-13. In deze verzen wordt verwezen naar de schrikwekkende natuurverschijnselen uit de eindtijd. In vers 10 wordt gesproken over de verduistering van de zon, de maan en de sterren. Vergelijk dit vers met Mattheus 24:29 en Openbaring 8:12. In vers 13 wordt gesproken over een wereldwijde aardbeving. Vergelijk dit vers met Openbaring 16:17-21 en Jesaja 24:17-23. Dit zijn slechts twee voorbeelden, er zijn nog veel meer voorbeelden te geven. Het antwoord van Jezus op de vragen van zijn discipelen is hier ook een voorbeeld van. Jezus spreekt in Mattheus 24, Lucas 21 en Marcus 13 zowel over de verwoesting van Jeruzalem in 70 n.Chr. als over de grote verdrukking die begint met de oprichting van de gruwel der verwoesting in de tempel. In eerste instantie zou je denken dat Mattheus 24, Lucas 21 en Marcus 13 vooral gaan over de verwoesting van Jeruzalem in 70 n.Chr. Maar het wordt al snel duidelijk dat het grootste gedeelte van Jezus antwoord aan zijn discipelen daar ver aan voorbij ziet. Net zoals Daniel 11:36-45 veel verder ziet dan Antiochus Epifanes, en Jesaja 13 verder ziet dan de verovering van Babel door de Meden en de Perzen.

heerlijkheid, samen met zijn engelen.

-De komst van Jezus in Vers 28

“Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid.”

Vers 28 gaat ook niet over de verwoesting van Jeruzalem in 70 n.Chr. Dit vers gaat over Jezus verschijning aan Petrus, Johannes en Jakobus. Deze verschijning vond niet lang daarna plaats. Zes dagen later verscheen Jezus samen met Mozes en Elia in zijn koninklijke waardigheid. Hij verscheen aan hen in de stralende heerlijkheid waarin Hij straks zal verschijnen bij zijn komst.

*“Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid. **En zes dagen later** nam Jezus Petrus en Jacobus en zijn broeder Johannes mede en Hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon, en zijn klederen, werden wit als het licht. En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Here, het is goed dat wij hier zijn; indien Gij wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een. Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!”*
(Mattheus 16:28-17:3 NBG)

Mattheus geeft duidelijk aan dat de komst van Jezus in zijn koninklijke waardigheid, zijn verschijning aan Jakobus, Petrus en Johannes was, die zes dagen later plaatsvond.

Door aan Petrus, Jakobus en Johannes te verschijnen maakte Jezus Zijn discipelen duidelijk dat Hij de profetieën uit het Oude Testament over het Messiaanse koninkrijk zou vervullen. Zoals zij Hem op de berg hadden gezien, zouden zij Hem eens na Zijn wederkomst in Zijn koninkrijk zien. Ook Mozes en Elia zullen er dan zijn, net als alle andere heiligen uit het Oude Testament.

Mede door deze gebeurtenis was Petrus er vele jaren later nog steeds van overtuigd dat de profetieën uit het Oude Testament volledig vervuld zouden worden. Jezus de Messias zal eens in grote heerlijkheid terug keren. In dezelfde heerlijkheid die hij samen met Jakobus en Johannes gezien had op de berg.

“Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit [van zijn koninklijke waardigheid]. Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid [de stem van God de Vader] tot Hem kwam: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen wij met Hem op de heilige berg waren. En wij achten het profetische woord daarom des te vaster...” (2 Petrus 1:16-19 NBG)

Petrus had de koninklijke waardigheid, de majesteit van Jezus, gezien, toen Jezus op de berg aan hem verscheen. Daarom was hij er vast van overtuigd dat de profetieën over Zijn komst vervuld zouden worden. Hij achtte om die reden *“het profetische woord des te vaster”*.

-Mattheus 10:23

“Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere, want voorwaar, Ik zeg u: U zult uw rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben, voordat de Zoon des mensen gekomen is.” (Mattheus 10:23)

Argument:

Jezus richt zich in dit vers tot de discipelen. Hij ging er blijkbaar vanuit dat Hij terug zou komen tijdens hun leven. De komst van de Zoon des mensen moeten we dus zoeken in de eerste eeuw n.Chr., tijdens het leven van de twaalf apostelen. Deze komst was de verwoesting van Jeruzalem in 70 n.Chr.

Weerleging I:

Met de komst van de Zoon des mensen bedoelt Jezus zijn wederkomst. Zie Mattheus 16:27 en 24:27-30. Met de “komst van de Zoon des mensen” wordt niet de verwoesting van Jeruzalem bedoeld. Deze uitdrukking is een verwijzing naar Daniel 7:13,14. Daar lezen we hoe God aan het einde der tijden het koningschap over de aarde aan Jezus zal geven. Deze gebeurtenis, de in bezitneming van het koningschap over de aarde, zal plaats vinden op het moment dat Jezus terugkomt. (Openbaring 11:15-18). Jezus wordt in Daniel 7:13 een mensenzoon genoemd die komt met de wolken des hemels. De wolken des hemels zijn een verwijzing naar zijn wederkomst (Mattheus 24:30; Openbaring 1:7).

Jezus spreekt in Mattheus 10:16-23 niet rechtstreeks tot de twaalf apostelen. Hij spreekt hier tot de generatie discipelen die vlak voor Zijn terugkomst op aarde is. Vers 16-23 gaan over de ervaring van deze toekomstige generatie discipelen.¹⁰ Zij zullen van stad naar stad vluchten vanwege de haat van de mensen, en overal in de steden van Israël het evangelie verkondigen. Maar voordat ze overal geweest zijn zal Jezus al terug komen.¹¹

Jezus was een profeet. Het is niet ongewoon voor een profeet om vooruit te zien in de verre toekomst. Dit komt bij de profeten van het Oude Testament geregeld voor. Neem bijvoorbeeld de profeet Joel. In Joel 1:1-12 spreekt hij over een ongekende sprinkhanenplaag, hij vergelijkt de sprinkhanen met een groot leger dat op Israël afgezonden wordt om haar te straffen. In de verzen die daarna komen, spreekt Joel ineens over een heel andere gebeurtenis, een toekomstige gebeurtenis. In hoofdstuk 1:15-2:1-11 profeteert Joel over een ander leger dat op Israël af zal komen. Een leger dat niet uit sprinkhanen bestaat maar uit soldaten. Jezus doet in Mattheus 10 hetzelfde. In vers 1-13 spreekt Hij rechtstreeks tot zijn discipelen en geeft hen instructies voor de taak die Hij hen opdraagt. Vanaf vers 16 ziet hij ineens ver vooruit in de toekomst, zoals de profeet Joël. In vers 16-23 spreekt Jezus tot de laatste generatie discipelen, die op aarde zijn vlak voor zijn wederkomst.

¹⁰De ervaring van de apostelen na de Pinksterdag lijkt sterk op wat hier in deze verzen beschreven wordt. Toch heeft Jezus in deze verzen in de eerste plaats de gelovigen in de eindtijd op het oog. Vers 23 kan alleen verwijzen naar de eindtijd. Dit vers kan geen betrekking hebben op de discipelen na de Pinksterdag. Na de Pinksterdag zijn de discipelen alle steden van Israël rondgegaan, en zelfs nog veel verder, ze zijn ook naar de Samaritanen gegaan en daarna zelfs naar vele steden van de heidenen (Handelingen 1:8).

¹¹Met de steden van Israël hoeven niet alleen de steden in het land Israël bedoeld te worden. Jezus kan dit ook breder bedoeld hebben. In dat geval bedoelt hij met de steden van Israël, alle steden, waar ook ter wereld, waar een Joodse gemeenschap is. Dit zijn er heel veel, want overal ter wereld wonen Joden.

Weerlegging II:

De meeste apostelen zijn volgens de traditie voor het jaar 70 n.Chr. de marteldood gestorven. Als de terugkomst van Jezus de verwoesting van Jeruzalem is, hebben de meeste van hen de terugkomst van Jezus niet meegemaakt. Als de uitleg van de preteristen klopt, dan moet de terugkomst van Jezus al voor de verwoesting van Jeruzalem plaats hebben gevonden. Op een tijdstip waarop de apostelen allemaal nog in leven waren. Er is geen enkele gebeurtenis, die hier voor in aanmerking komt. Deze uitleg kan dus niet kloppen.

Het boek Openbaring

Argument:

In het boek Openbaring zegt Jezus een aantal keer dat Hij spoedig zal komen (3:11; 22:7; 22:12; 22:20). We lezen ook een aantal keer dat de gebeurtenissen uit de eindtijd spoedig plaats zullen vinden (Openbaring 1:1; 22:6). Tot slot lezen we twee keer dat de tijd van Jezus komst nabij is. (1:3; 22:10)

Jezus ging er van uit dat de gebeurtenissen in het boek Openbaring niet lang nadat Johannes ze opgeschreven had, plaats zouden vinden. We moeten daarom de vervulling van deze profetieën zoeken in de eerste eeuw na Christus.

Weerlegging I:

Laten we naar beide uitdrukkingen kijken. We beginnen met Jezus uitspraak dat Hij spoedig zal komen. Daarna zullen we stilstaan bij het feit dat de tijd van zijn terugkomst nabij is.

-Jezus komt spoedig terug

“Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen”
(Openbaring 3:11)

“En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt.” (Openbaring 22:7)

“En zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.” (Openbaring 22:12)

“Hij die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom Heere Jezus!”
(Openbaring 22:20)

Jezus geeft in deze verzen aan dat het zijn intentie is om zo snel mogelijk terug te keren. Als het even kan, komt Hij liever vandaag dan morgen terug naar deze aarde. Jezus geeft met deze woorden aan dat Hij haast maakt met Zijn terugkomst. Hij zal zijn wederkomst niet onnodig uitstellen of vertragen.

Om die reden verwachtte de vroege kerk Jezus elk moment terug. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van Petrus in Handelingen 3:19-21.

Maar waarom is Jezus dan niet in de tijd van de apostelen terug gekeerd? De reden daarvoor wordt gegeven in 2 Petrus 3:9 *“De Here vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen”*. Jezus is nog niet terug gekomen omdat Hij niet wil dat er onnodig mensen verloren gaan. Dit is de enige reden. Het heeft niets met traagheid van Gods kant te maken.

Het tijdstip van Jezus terugkomst wordt door twee dingen bepaald. Aan de ene kant Jezus belofte om spoedig te komen en ons uit onze ellende te verlossen. Daaruit blijkt Zijn intentie om liever nog vandaag dan morgen terug te komen. Maar aan de andere kant wordt het ook bepaald door Gods geduld met de ongelovigen. God wil zo veel mogelijk mensen de kans geven om zich voordat Jezus terugkomt tot God te bekeren.

Stel dat ik op vakantie ben in het buitenland en tegen je zeg dat ik snel weer thuis zal zijn. Vervolgens blijf ik nog een extra week weg, omdat het onverwacht zulk prachtig weer is. Wanneer ik een week later terug kom, kun je terecht tegen mij zeggen: "Je hebt je niet aan je woord gehouden. Je bent helemaal niet snel naar huis terug gekomen, zoals je gezegd had"

Maar stel dat er vlak voordat ik op het vliegtuig stap een verschrikkelijke natuurramp plaats vindt. Ik besluit om niet op het vliegtuig te stappen maar te helpen met het redden van de slachtoffers. Is het dan terecht dat je mij kwalijk neemt dat ik een week later terug kom? Uiteraard niet, ik had namelijk een goede reden.

Zo is het ook met Jezus belofte dat Hij spoedig zal komen. Tot op heden is Jezus nog niet terug gekomen, maar Hij heeft daar een hele goede reden voor. Als Hij eerder gekomen was, zouden er onnodig mensen verloren zijn gegaan. We kunnen Jezus daarom niet verwijten dat Hij zich niet aan Zijn woord heeft gehouden. We zouden Hem dit alleen kwalijk kunnen nemen als Hij zijn terugkomst **onnodig**, zonder goede reden, uitgesteld had.

-De komst van Jezus is nabij

*"Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, **want de tijd is nabij.**" (Openbaring 1:3)*

*"En hij zei tegen mij; Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, **want de tijd is nabij**" (Openbaring 22:10)*

Op dit moment is er niets meer dat de terugkomst van Jezus in de weg staat. Zijn terugkomst is het eerst volgende punt op Gods programma met deze wereld. Alle programmapunten die daar aan vooraf gingen zijn inmiddels al afgewerkt. De eerst volgende gebeurtenis die plaats moet vinden, is de terugkomst van Jezus. In die zin is de komst van Jezus nabij. We kunnen Hem elk moment verwachten.

Toch zijn er inmiddels al zo'n 2000 jaar voorbij. Hoe zit dat? We moeten bedenken dat God de tijd heel anders beleeft dan wij. Wat voor Hem slecht een enkel moment is, is voor ons een lange periode. Voor God is duizend jaar als één dag en één dag als duizend jaar. Voor ons besef is duizend jaar een hele lange tijd. In Gods beleving zijn 2000 jaar slechts een kort moment.

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst?...Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet (zo als sommigen dat als traagheid beschouwen)... (2 Petrus 3:3,4,8,9)

Inmiddels leven we volgens Bijbelgedeelten zoals Jakobus 5:3; 1 Petrus 1:20 al zo'n tweeduizend jaar in het einde der tijden. In onze ogen is dit een hele lange tijd, maar in Gods beleving stelt dit niets voor.

De profetie beziet de geschiedenis vanuit Gods perspectief. Ook de uitspraken in Openbaring moeten we verstaan vanuit dit goddelijk perspectief. Vanuit Gods perspectief bezien, leven wij nu in het laatste gedeelte van zijn programma met deze wereld, en duurt het om die reden niet lang meer voordat Jezus terugkomt.¹²

Weerlegging II:

De profetieën uit het boek Openbaring kunnen niet vervuld zijn rond 70 n.Chr. Het boek Openbaring is namelijk geschreven rond 95 n.Chr, aan het eind van de regering van keizer Domitianus. Hier zijn sterke aanwijzingen voor

De gebeurtenissen die Johannes in zijn boek beschrijft moesten nog plaatsvinden. Als Johannes zijn boek in 95 n.Chr. geschreven heeft kunnen deze profetieën nooit in 70 n.Chr. vervuld zijn.

Het bewijs voor deze datum is sterk. Veel vroege kerkvaders geloofden dat het boek Openbaring geschreven is in de tijd van de Romeinse keizer Domitianus (81-96 n.Chr.). Onder hen: Hegesippus (rond 150 n.Chr.), Irenaeus [Ireneüs] (125-202 n.Chr.), Victorinus (rond 300 n.Chr.) en Eusebius (263-340 n.Chr.).¹³

Vooraf het getuigenis van Irenaeus is van belang. Irenaeus was een leerling van Polycarpus. En Polycarpus was nog onderwezen door de apostel Johannes zelf. In een van zijn brieven maakt Irenaeus de volgende opmerking over het boek Openbaring: "het verscheen niet lang geleden, bijna nog in onze eigen tijd, aan het einde van de regering van Domitianus".¹⁴

4. Conclusie

¹²Het tijdsperspectief van de profetie is heel anders dan onze tijdsbeleving. Regelmatig worden gebeurtenissen die honderden jaren uit elkaar liggen als één en dezelfde gebeurtenis voorgesteld. Een opmerkelijk voorbeeld hiervan is het oordeel van God over Tyrus in Ezechiël 26. In dit bijeengetelde wordt beschreven hoe Tyrus verwoest zal worden. De eerste elf verzen zijn vervuld toen Nebukadnesar Tyrus belegerde en innam. Het tweede gedeelte van de profetie (vers 12-14) is pas twee-, driehonderd jaar later vervuld toen Alexander de grote met zijn legers tegen Tyrus optrok. Het bekendste voorbeeld van dit profetische tijdsperspectief zijn echter de profetieën over de komst van de Messias. Vaak wordt in één adem gesproken over Jezus eerste en tweede komst. Een treffend voorbeeld hiervan is Jesaja 9:5,6. Vers vijf gaat over Jezus eerste komst, zijn geboorte in Bethlehem. Vers zes gaat over zijn wederkomst. Na de wederkomst zal Jezus vanaf de troon van David over heel de wereld regeren. Voor meer voorbeelden, zie voetnoot 9.

Het komt in de profetie ook voor dat over gebeurtenissen gezegd wordt dat zij nabij zijn. Terwijl er in werkelijkheid enkele honderden jaren tussen de profetie en de vervulling zit.

Een voorbeeld:

"...Zijn tijd om te komen is nabij, en zijn dagen zullen niet worden uitgesteld." (Jesaja 13:22)

In Jesaja 13 en 14 wordt Gods oordeel over de Babyloniërs aangekondigd. Dit oordeel vond plaats in 539 V. Chr. Deze profetie is door Jesaja opgeschreven rond 700 V. Chr. Tussen het uitspreken van de profetie en de vervulling van de profetie zat dus zo'n 200 jaar.

Dat van een profetie gezegd wordt dat zij nabij is, betekent dus niet per se dat ze binnen een mensenleven vervuld zal worden. Soms gaat daar langere tijd over heen.

De uitspraken van Jezus in Openbaring over zijn spoedige komst moeten we ook zien vanuit dit profetisch perspectief. Het betekent niet noodzakelijk dat Jezus terug zou komen binnen één generatie.

¹³Zie het lemma "Revelation, date of" in: "The Popular Encyclopedia of Bible Prophecy", Tim Lahaye, Ed Hindson. Blz. 336,337

¹⁴"This date for Revelation was upheld by many of the earliest Fathers, including Irenaeus (c. 125 – c. 202), who said it appeared "not very long ago, almost in our own generation, at the close of the reign of Domitian"(AH, 5.30.3). This was confirmed by Victorinus (c. third century): "When John said these things, he was in the island of Patmos, condemned to the mines by Caesar Domitian" (CABJ, 10:11). Eusebius (263-340) also confirmed the Domitian Date (EH, 3.18)." ("Systematic Theology", Norman L. Geisler, blz. 1483)

Het preterisme gaat op een heel onverantwoorde manier met de Bijbel om. Bijbelgedeelten zoals Mattheus 24 en Openbaring 6-19 kunnen niet vervuld zijn in 70 n.Chr. We moeten Gods woord serieus nemen. Als Jezus in Mattheus 24:29,30 zegt: *“En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden...en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.”* kan dit met geen mogelijkheid over de verwoesting van Jeruzalem in 70 n.Chr. gaan. Toen werden de zon, de maan en de sterren niet verduisterd en heeft niemand Jezus zien komen in grote kracht en heerlijkheid.

Zo kunnen we vers voor vers langs gaan. Het is absurd om te beweren dat deze Bijbelgedeelten over de verwoesting van Jeruzalem in 70 n.Chr. gaan. Of over welke andere gebeurtenis uit de geschiedenis dan ook. Deze gebeurtenissen moeten nog plaats vinden, profetische Bijbelgedeelten zoals Mattheus 24 en Openbaring 6-19 zijn nog niet vervuld.

De argumenten van het preterisme zijn niet overtuigend. De uitleg die aanhangers van het preterisme aan bepaalde Bijbelgedeelten geven klopt niet. Met “dit geslacht” bedoelt Jezus in Mattheus 24:34 de laatste generatie Joden voor zijn terugkomst. Mattheus 24:15-30 gaat over de grote verdrukking. Dit zijn de laatste drie en een half jaar voor Jezus terugkomst. Deze periode van grote benauwdheid begint met de oprichting van de gruwel der verwoesting in de tempel in Jeruzalem. Mattheus 16:28 gaat over Jezus verschijning in majesteit aan Petrus, Johannes en Jakobus, die niet lang daarna plaats vond. En in Mattheus 10:23 ziet Jezus vooruit in de tijd, naar de periode vlak voor zijn wederkomst.

Jezus belofte in Openbaring om spoedig te komen, wordt door aanhangers van het preterisme helemaal verkeerd begrepen. Daarmee bedoelt Jezus niet noodzakelijk dat Hij al tijdens het leven van de discipelen terug zou komen. Dat had wel gekund, maar deze uitspraken hoeven we niet per se zo uit te leggen. Wat Jezus daarmee wil zeggen, is dat Hij Zijn komst niet onnodig uitstelt of vertraagd. Zijn terugkomst is het eerst volgende punt in het programma van God met deze wereld. In principe is er niets meer dat zijn terugkomst in de weg staat. Om die reden is de tijd nabij.

De verkeerde interpretatie van deze Bijbelgedeelten heeft veel te maken met een gebrek aan inzicht in het speciale karakter van de Bijbelse profetie. De problemen ontstaan wanneer dit speciale karakter niet onderkend wordt. Bijvoorbeeld het goddelijke tijdsperspectief van veel profetieën. Voor God is een dag als duizend jaar, en duizend jaar als een dag. In de profetie worden daarom regelmatig gebeurtenissen die honderden jaren uit elkaar liggen als één gebeurtenis voorgesteld.

Het preterisme tast het gezonde Bijbelse geloof aan. Het ondermijnt het juist begrip van de profetie. Daarmee tast het de hoop die wij als christenen hebben aan. Omdat preteristen Bijbelgedeelten zoals Mattheus 24:29,30 en Openbaring 19:11-21 totaal verkeerd uitleggen, ondermijnen zij het geloof in de letterlijke, lichamelijke terugkeer van Jezus. Gedeeltelijke preteristen houden vaak nog wel vast aan het geloof in de lichamelijke terugkeer van Jezus, maar door Bijbelgedeelten zoals Mattheus 24:29,30 en Openbaring 19:11-21 op de verwoesting van Jeruzalem te laten slaan, blijft er nauwelijks nog een Bijbeltekst over waarop zij deze leerstelling kunnen baseren. Volgens Jeroen Koornstra komen Jakobus 5:8,9; 1 Thessalonicenzen 1:10 en 2 Petrus 3:12 bijvoorbeeld ook niet meer in aanmerking! Het is dan nog maar een kleine stap naar het volledige preterisme, dat geen enkele tekst meer in de Bijbel ziet die spreekt over een letterlijke, lichamelijke

terugkeer van Jezus. Daarom moeten we deze valse leer uit onze gemeenten weren. Ook het gedeeltelijke preterisme kan, omdat het zo dicht aanleunt tegen het volledige preterisme, niet getolereerd worden.